



Gelukkig nieuwjaar ouders en leerlingen, met voorop een goede gezondheid voor jullie en je dierbaren.

We starten het jaar maandag coronaproof online, maar ik trap graag af met enkele bemoedigende woorden vanuit mijn onderwijshart.

Het woord onderwijshart krijgt steeds meer betekenis voor mij. Het is begonnen vanuit liefde voor onze kinderen, liefde voor elkaar en liefde voor ons vak, maar in deze tijden voel ik dat mijn onderwijshart me ook helpt om moed en lef te vinden. Ons hart is de plek waar ons gevoel, onze barmhartigheid en ons mededogen huist. Juist ons hart -voor ons in het bijzonder ons onderwijshart- helpt ons maandag weer te willen en kunnen starten met onze leerlingen.

Tijdens de lockdown, in de vele uurtjes thuis met het gezin of tijdens mijn dagelijkse 10.000 stappen zocht ik steeds naar een kloppend hart. Een ontmoeting op de stadswal. Een mooi nummer uit de Top2000. 250 blije kinderen die tóch mochten voetballen tijdens het Omnia Oliebollentoernooi. Een kloppend hart geeft hoop. Een kloppend hart doet leven.

School is voor mij het kloppend hart van de samenleving. School is een plek waar we leven en wonen, waar het goed toeven is. We zien elkaar, zorgen voor elkaar. We laten ons raken door anderen. Bij elkaar vinden we het lef en de moed. #alleensamen, #zorgvoorelkaar... juist in deze donkere dagen helpen we elkaar weer op te starten.

De decemberdagen hebben ons diep geraakt en nog steeds uiten mensen hun dankbaarheid. We zagen de volle emotie bij de kwetsbaren om ons heen, maar ook bij onszelf. Het snelle online afscheid maakte voelbaar dat we zo niet met elkaar willen samenleven. We gunnen elkaar de warmte.

We doen de goede dingen. We doen de dingen goed. Het doet ons onderwijshart goed. Het doet ons imago goed. We maken deel uit van de stad Gorinchem. We maken de wereld een beetje socialer en rechtvaardiger. En... ons hart voor de stad, hart voor de mensen om ons heen, inspireert ook anderen om zelf het hart te laten kloppen. Voor ons is dat onderwijs in zijn allermooiste vorm.

We kijken uit naar de start maandag. Elkaar weer zien, ook al is het online of op afstand, doet weer verlangen naar meer. Naar betere tijden. Naar nieuw geluk en nieuw succes, vanuit liefde en lef die we bij elkaar weten zo mooi weten te vinden.

Op een goed jaar met elkaar, Omnianen!

Marieke van den Berg
Directeur